

Studiecentrum Lepelenburg

Jaarverslag, 2014-2015

Het academisch jaar begon met een weekend in studentenhuis Widenberg in Munster, voor studenten die graag betrokken willen zijn bij de activiteiten in Lepelenburg. Het was een gezellig, ontspannend en inspirerend weekend waarin we gezamenlijk hebben gebrainstormd over de activiteiten die we gedurende het academisch jaar wilden organiseren. Daarnaast was het weekend om elkaar beter te leren kennen en om te genieten van de mooie stad Münster.

Woensdagavonden

De woensdagavond was ook dit jaar de vaste avond voor de wekelijkse culturele, spirituele en academische activiteiten. De avonden werden goed bezocht. Aan de ene kant door vaste en betrokken deelnemers, aan de andere kant door nieuwe studenten. Er was een grote diversiteit aan deelnemers qua academische achtergrond, interesses en overtuiging.

Van september tot en met december vond een reeks lezingen plaats over katholieke ascese. In september begon tevens een andere reeks lezingen, over de geschiedenis van onderwijsfilosofie. Deze reeks duurde tot mei. In januari begon een nieuwe reeks over heiligen in de Katholieke Kerk, die tot juni duurde.

Naast deze reeks lezingen werden ook gesprekken gehouden met professionals, zoals een advocaat gespecialiseerd in de gokwereld en vakkundige lezingen over bijvoorbeeld de retorica en de pedagogiek. En elke laatste woensdagavond van de maand vond de retraiteavond plaats, voor diegenen die stil wilden staan bij hun spirituele ontwikkeling en hun relatie met God.

Activiteiten in conferentieoord Zonnewende

In samenwerking met Studiecentrum Den Eker (Maastricht) en Leidenhoven *College* (Amsterdam) werden er diverse *weekend seminars* georganiseerd. Het eerste weekend was van 10 tot 12 oktober en ging over meritocratie en succes. Het weekend was erop gericht de deelnemers na te laten denken over wat bepalend is om succes te hebben in het leven. En van 6 tot 8 februari werd er een weekend georganiseerd over "Retorica, de kunst van het overtuigen". Gedurende het weekend werden lezingen, workshops en trainingssessies gehouden over alle aspecten van de kunst van de retorica.

Daarnaast werden er ook meerdere retraitsweekenden georganiseerd in april en in juni voor studenten die in stilte en rust na wilden denken over de zin van hun leven en hun relatie met God.

Reis naar Israël

In samenwerking met Studiecentrum Den Eker (Maastricht) en Leidenhoven *College* (Amsterdam) werd er een reis naar Israël georganiseerd van 10 tot en met 17 mei. Twintig studenten en jonge professionals uit vijf verschillende landen gingen mee. Het was een erg inspirerende reis die bedoeld was om het land waar Jezus geleefd heeft, beter te leren kennen. Bezoeken aan steden zoals Jeruzalem, Nazareth, Bethlehem en Jericho en plekken zoals het Meer van Galilea en de berg Tabor stonden op het programma, naast ontmoetingen met diverse mensen die in het Heilig Land wonen, zoals een Joodse deskundige op het gebied van de Tempel van Salomo, een Mexicaan die een

culturele stichting voor jongeren van alle overtuigingen heeft opgericht en een Canadese Franciscaan die alles wist over de archeologie van christelijke gebouwen in Jeruzalem.

Geloofskringen in Lepelenburg

Voor studenten die zich graag in het christelijke geloof wilden verdiepen, was er de mogelijkheid om aan diverse geloofskringen deel te nemen die op wekelijkse basis plaatsvonden. De geloofskringen zijn kleinschalig en worden door een ervaren begeleider geleid.

Vrijwilligerswerk in Utrecht

Vanuit Lepelenburg hebben studenten gemiddeld een keer per maand een vrijwilligersklus gedaan in Utrecht via de vrijwilligerswerkcentrale "U Centraal". De klussen duurden vaak een dagdeel en het waren meestal tuin-, sjouw- of verflussen bij bejaarden die zelf niet de financiële middelen nog de sociale hulp hadden om het zelf te doen.

Andere activiteiten

Andere activiteiten dit academisch jaar waren een schaaktoernooi, film- en documentaire-avonden, culturele daguitjes naar musea en andere steden en zaalvoetbalwedstrijden. Het is mooi om te zien dat allerlei studenten die zich verbonden voelen met Lepelenburg, zelf het initiatief nemen om activiteiten te ontplooiën!

Conclusie

Studiecentrum gaat weer een mooi academisch jaar tegemoet. Met bekende en nieuwe gezichten. Met bekende en nieuwe activiteiten. En met de idealen van altijd: idealen van studie, academische en culturele vorming en spirituele groei.