

# Studiecentrum Lepelenburg

## Jaarverslag, 2010-2011

### **Woensdagavonden:**

Elke woensdagavond was er een verschillende activiteit. De activiteiten vonden plaats van 19:00 tot 20:30. Daarna was er een borrel:

- Elke eerste woensdagavond was er een koffiegesprek met een professional. Er zijn onder andere een politieofficier gekomen die over zijn beroepsleven heeft verteld, verschillende leraren die over het onderwijs op de middelbare school hebben gesproken, een econoom en bedrijfskundige en een werknemer op een cruiseschip.
- Elke tweede woensdagavond vond een activiteit plaats binnen het kader van de bio-ethiek. Er werden video's getoond over verschillende onderwerpen zoals abortus en euthanasie en daarna vond daarover een discussie plaats.
- Elke derde woensdagavond was er een muziekavond. Documentaires over belangrijke musici uit de geschiedenis - zoals Tchaikovsky, Puccini en Beethoven - kamerconcerten (piano en clarinet), lezingen over de geschiedenis van de muziek en het begrijpen van klassieke muziek of verschillende opera's en andere concerten vonden plaats op deze woensdagen.
- Elke vierde woensdagavond vond een maandelijks bezinning plaats. Deze duurde van 19:30 tot 21:00.

### **Vrijwilligerswerk in Utrecht en omgeving**

Via de Algemene Hulpdienst van Stichting Stade is er vanuit Lepelenburg een of twee klussen per maand gedaan voor oudere of lichamelijk-beperkte mensen die het zelf niet konden doen. De klussen waren onder andere: de muren en de grond van een appartement opknappen, muren van een huis schilderen, de terras van een huis schilderen en, voornamelijk, onkruid verwijderen en snoeien in verschillende tuinen.

### **Themaweekend: "De Katholieke Kerk en de media"**

Van 14 tot 16 januari vond een themaweekend plaats in Conferentieoord Zonnewende (Moergestel). Deze werd georganiseerd door Studiecentrum Lepelenburg in samenwerking met Leidenhoven College (Amsterdam).

Het themaweekend ging over hoe de Katholieke Kerk overkomt in de media, in het bijzonder met betrekking tot problematische onderwerpen zoals ontwikkelingshulp in Afrika, de kerkelijke doctrine over homoseksualiteit, kindermisbruikschandaal dat recent plaatsvond etc. Er werd een academische lezing gehouden net zoals verschillende workshops en debatten tussen de deelnemers. Ook was er tijd voor gezelligheid, sport en geestelijke activiteiten.

## **Reis naar Madrid voor de Wereldjongerendagen 2011**

*10-21 augustus*

Van 10 tot 21 augustus is Studiecentrum Lepelenburg in samenwerking met Leidenhoven College en Scholierenklub Lariks op reis naar Madrid voor de katholieke Wereldjongerendagen, dit jaar gehouden in Madrid. Meer dan een miljoen jongeren kwamen naar de Spaanse hoofdstad om een ontmoeting te hebben met de Paus Benedictus XVI.

De deelnemers reden niet direct naar Madrid. Ze verbleven een dag in verschillende Franse en Spaanse dorpen en steden: Parijs, Ars-sur-Formans, Barcelona, El Poblado (Huesca) en Zaragoza. Op die manier hebben de deelnemers tijd gehad om elkaar beter te leren kennen en zich goed voor te bereiden voor het evenement in Madrid.

Zowel de dagen in die verschillende steden en dorpen als de week in Madrid zijn onvergetelijk geweest. Er was tijd voor verdieping in de katholieke leer, het christelijke geloof, cultuur, sport, ontmoetingen met jongeren uit alle hoeken van de wereld (Spanje, Singapore, Mexico, Duitsland, Letland, Uruguay...) en veel gezelligheid.

In het [Foto-album](#) zijn er foto's te zien van de reis.

## **Bijeenkomsten in Zonnewende vóór en na de reis naar de Wereldjongerendagen**

*Vóór de reis: Zondag 5 juni*

*Na de reis: Zaterdag 3 juni*

De bijeenkomsten hebben ons geholpen om de reis goed voor te bereiden, elkaar te leren kennen, en - na de reis - om nog eens de reiservaringen met elkaar te delen.

Spannende voetbalwedstrijden, lekker eten en een geweldig zonnetje droegen ook bij aan een zeer gezellige en ontspannen sfeer.

## **Bijeenkomst voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II**

Op 1 mei werd de Paus Johannes Paulus II, die in 2005 stierf, zaligverklaard. In Lepelenburg werd de Zaligverklaring live gevolgd. Daarna hebben de deelnemers genoten van een heerlijke barbecue en er zijn ook enkele praktische dingen over de reis naar Madrid besproken.

*De folder van de activiteit (pdf):*

[Folder Zaligverklaring JP II](#)

## **Studieweekend in Hengelo**

In november 2010 werd er een studieweekend georganiseerd in Hengelo. De deelnemers verbleven in Scholierenklub Beka-3. Er was veel tijd voor studie, verdieping in het geloof en daarnaast hebben de deelnemers ook de stad zelf leren kennen.