

Studiecentrum Lepelenburg

Jaarverslag, 2008-2009

Kameraadschap, Vriendschap, Liefde

De geschiedenis en cultuur van menselijke relaties in de westerse traditie



Lezingencyclus door professor dr. J.A.E. Bons

Inleiding

Deze lezingencyclus bekijkt de aard en ontwikkeling van menselijke relaties vanuit een breed perspectief. Er zullen filosofische, literaire en religieuze bronnen worden gelezen en besproken. De cyclus zal het begrip en de status van kameraadschap, vriendschap en liefde in de hiërarchie van menselijke relaties belichten, beginnend vanaf de oudheid. Ook belicht het de significantie hiervan voor het individu dat zich probeert te positioneren ten opzichte van anderen, de maatschappij en God.

Het volgen van deze lezingencyclus stelt deelnemers in staat te leren over de Westerse traditie wat betreft kameraadschap, vriendschap en liefde. Dit verschaft de nodige diepgang en context voor de tegenwoordige theorievorming, dagelijkse praktijk en artistieke thematisering. Het biedt deelnemers ook een nuttig intellectueel raamwerk om om te gaan met de vaak verwarrende opvatting van menselijke relaties in de moderniteit.

De Spreker

Prof. Bons is classicus, Fellow van het University College Utrecht en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam.

Eerste lezing

Woensdag 10 september 2008 19:00 uur
Het klassieke Griekenland
vriendschap en het leven in de polis (de stad-staat)

Tweede lezing

Woensdag 8 oktober 2008 19:00 uur
Plato: *Symposium* en *Lysis*
het didactische eros en het verlangen te weten

Derde lezing

Woensdag 12 november 2008 19:00 uur

Aristoteles: Boek VII en IX uit de *Nicomachische Ethiek*
filosofie van de vriendschap

Vierde lezing

Woensdag 10 december 2008 19:00 uur

Latere Griekse Filosofie

Epicurus en Plutarchus over vriendschap, het huwelijk en liefde

Overige Thema's in 2009

Woensdag 14 januari 2009

Rome: Cicero, Over vriendschap en politiek; patronen en cliënten

Woensdag 11 februari 2009

Vergilius' *Aeneis* boek IV: Aeneas en Dido: trouw, liefde en plicht

Woensdag 11 maart 2009

Vroeg-Christelijke Agapè: de Liefde voor God

Woensdag 15 april 2009

De troubadours en hoofse liefde

Woensdag 13 mei 2009

Montaigne en Bacon over vriendschap

Woensdag 10 juni 2009

Shakespeare, Anthony and Cleopatra: gepassioneerde liefde en vriendschap

- Kant en Kierkegaard over liefde
- De uitdagingen van de moderniteit: individualisme en de crisis van vriendschap
- *Deus Caritas est*: de verkwikkende traditie van Liefde en naastenliefde

Locatie en Programma

De lezingen zullen plaatsvinden in het auditorium van Lepelenburg.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.00 Aankomst en koffie

19.15 Inleidende lezing

20.00 Pauze

20.15 Discussie

21.00 Begin informele borrel